



Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων

NSDAP/AO : PO Box 6414

Lincoln NE 68506 USA

www.nsdapao.org

#1125

06.10.2024 (135)

Αδόλφος Χίτλερ: Αγαπημένος Φύρερ

Μέρος 2

Χριστουγεννιάτικη ιστορία

Ίσως μας είναι δύσκολο να καταλάβουμε πόσο αγαπητός είχε γίνει ο Αδόλφος Χίτλερ στο λαό του, ακόμη και στις πρώτες μέρες του αγώνα του για λογαριασμό του. Μια αποκαλυπτική ένδειξη της πραγματικής αγάπης που τον περιέβαλλε από την αρχή έχει διατηρηθεί από τον επίσημο βιογράφο του Κόμματος, τον Χάινριχ Χόφμαν, ο οποίος θυμήθηκε ένα διορατικό περιστατικό που έλαβε χώρα στο Μόναχο, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα του 1923. Λίγο περισσότερο από ένα μήνα πριν, δεκαέξι σύντροφοι είχαν πυροβοληθεί μέχρι θανάτου στην πλατεία Odeon. Το Κίνημα είχε καταρρεύσει με την απόπειρα πραξικοπήματος της 9ης Νοεμβρίου, τα μέλη του ήταν νεκρά, κρυμμένα ή, όπως ο Φύρερ, φυλακισμένα. Μετά τη σπίθα της ελπίδας που άναψε και τώρα έσβησε στο αίμα, η μεταπολεμική Γερμανία βυθίστηκε ξανά στη γκρίζα απελπισία του κοινωνικού χάους, της οικονομικής καταστροφής και της πολιτιστικής σήψης. Αυτό, λοιπόν, ήταν το σκηνικό που αφηγείται ο Χόφμαν εκείνο τον ζοφερό Δεκέμβριο, πριν από εξήντα οκτώ χρόνια...

"Οι καλλιτέχνες του χιτλερικού κινήματος σχεδίαζαν να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα στο Blüte Cafe στην Bliltestrasse με ένα *tableau vivant*, με τίτλο "Ο Αδόλφος Χίτλερ στη φυλακή".

"Μου ανατέθηκε να βρω έναν κατάλληλο σωσία για τον Χίτλερ. Έτυχε να συναντήσω έναν άνδρα που του έμοιαζε εκπληκτικά. Τον ρώτησα αν θα έπαιρνε μέρος σε αυτό το *tableau vivant*, και συμφώνησε να το κάνει.

"Η μεγάλη αίθουσα του Blüte Cafe γέμισε με κόσμο. Μια ευλαβική σιωπή έπεσε όταν ανέβηκε η αυλαία και ένα κελί φυλακής έγινε ορατό στη μισοσκότεινη σκηνή. Πίσω από το μικρό καγκελόφραχτο παράθυρο φαίνονταν νιφάδες χιονιού να πέφτουν. Σε ένα μικρό τραπέζι, με την πλάτη στο κοινό, καθόταν ένας άντρας. Μια αόρατη ανδρική χορωδία τραγουδούσε, *Stille Nacht, heilige Nacht*.

"Καθώς έσβηναν οι νότες της τελευταίας νότας, ένας μικροσκοπικός άγγελος μπήκε στο κελί, κρατώντας ένα φωτισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο τοποθετήθηκε απαλά στο τραπέζι του μοναχικού άνδρα.

"Αργά ο "Χίτλερ" γύρισε μέχρι που βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με το κοινό. Πολλοί νόμιζαν ότι ήταν πράγματι ο ίδιος ο Χίτλερ, και ένας μισός αναστεναγμός διέσχισε την αίθουσα.

"Τα φώτα άναψαν και γύρω μου είδα άνδρες και γυναίκες με υγρά μάτια, με μαντήλια που εξαφανίζονταν βιαστικά".

Πηγή: Burke Co., Λονδίνο

20 Απριλίου

από Lieselotte

Σήμερα οι εθνικοσοσιαλιστές σε ολόκληρο τον κόσμο γιορτάζουν τα γενέθλια του Φύρερ τους, του Αδόλφου Χίτλερ.

Τιμούμε τον Φύρερ που, μπροστά στην προδοσία του 1918, δημιούργησε μια νέα κοσμοθεωρία και ένα κίνημα που αγκαλιάστηκε από εκατομμύρια ανθρώπους. Τιμούμε τον 17hrer που έβγαλε τη Γερμανία από τον βάλτο της "διεθνούς αδελφοσύνης" και έδωσε πίσω στον γερμανικό λαό τη λαϊκή του συνείδηση.

Τιμούμε τον Φύρερ που, κάτω από τη φωτεινή κόκκινη σημαία με τη σβάστικα, οδήγησε τους Άριους λαούς της Ευρώπης ενάντια στα διεθνή εβραϊκά παράσιτα και που τελικά έπεσε θύμα μιας συνωμοσίας Εβραίων, καπιταλιστών και κομμουνιστών.

Ο Αδόλφος Χίτλερ, ο Φύρερ της εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας και ο Φύρερ του άριου κόσμου, είναι νεκρός. Έπεσε στον αγώνα κατά του παγκόσμιου εβραϊσμού. Ούτε παραιτήθηκε ούτε συνθηκολόγησε. Μπήκε στη Βαλχάλα ως ο Φύρερ του γερμανικού λαού.

Η Καγκελαρία του Ράιχ ανατινάχθηκε, το Berghof καταστράφηκε, οι χώροι της κομματικής ημέρας της Νυρεμβέργης κατεδαφίστηκαν, δρόμοι μετονομάστηκαν, γραφεία του κόμματος κατασχέθηκαν, σημαίες, στολές και βιβλία κάηκαν. Τίποτα δεν έμεινε ανεκμετάλλευτο στην προσπάθεια να εξαλειφθεί κάθε υπενθύμιση του Αδόλφου Χίτλερ και της μεγαλοπρέπειας και της δόξας του Τρίτου Ράιχ.

Αφού κατέστρεψε όλα όσα είχαν κάνει τον γερμανικό λαό σπουδαίο, το καθεστώς των μαριονετών πίστεψε ότι μπορούσε να τον υποδουλώσει για πάντα.

Αλλά αν αυτά τα παράσιτα πίστευαν ότι η καταστροφή των υλικών εκδηλώσεων και των συμβόλων του και η δολοφονία των ηγετών του θα μπορούσε να σκοτώσει για πάντα το κίνημα, τότε τους λέμε το εξής: Ο γερμανικός λαός θα προτιμούσε να χαθεί από το να υποδουλωθεί για πάντα -χωρίς μάχη- από μια κατώτερη φυλή που ήρθε στην εξουσία μέσω της κερδοσκοπίας, της πολεμικής διέγερσης και της γενοκτονίας!

Το NSDAP δεν έχει συνθηκολογήσει στον αγώνα του με τον Παγκόσμιο Εβραϊσμό. Και δεν θα συνθηκολογήσει. Αυτό που συνέβη στις 8 Μαΐου 1945 επιβλήθηκε στη στρατιωτική ηγεσία από τον εχθρό, ο οποίος μπόρεσε να καταλάβει τη Γερμανία χάρη σε προδότες και δειλούς στις δικές μας γραμμές. Ό,τι κι αν διαπραγματεύτηκε στις 8 Μαΐου 1945 δεν μας ενδιαφέρει. Ούτε το διεθνές δίκαιο, το οποίο υπάρχει μόνο στα χαρτιά ή, στην καλύτερη περίπτωση, είναι γραμμένο υπέρ του νικητή. Αντίθετα, πρέπει να απελευθερώσουμε τη χώρα μας, πρέπει να την καθαρίσουμε από την ξένη επιρροή και πρέπει να την προστατεύσουμε από τη φυλετική παρακμή. Πρέπει να εξαλείψουμε την εβραϊκή επιρροή. Και τέλος, έχουμε το έντιμο καθήκον να καλέσουμε αυτή τη φυλή -που δύο φορές βύθισε τον κόσμο στον πόλεμο- να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά της. Εκατομμύρια και δεκάδες εκατομμύρια άντρες, γυναίκες και παιδιά έπεσαν θύματα της εκδικητικότητας, της απληστίας και των σχεδίων παγκόσμιας κυριαρχίας αυτής της ά-πολιτισμικής φυλής... δύο φορές μέσα σε 25 χρόνια!

Αυτή η εγκληματική φυλή δεν θα δίσταζε να ξεκινήσει έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και να προκαλέσει ανείπωτη ανθρώπινη δυστυχία, αν απειλούνταν τα σχέδιά της για παγκόσμια κυριαρχία. Ως εκ τούτου, δηλώνουμε εντελώς ανοιχτά: Στόχος μας είναι να αποτρέψουμε μια τέτοια καταστροφή με όποια μέσα είναι απαραίτητα.

Όσον αφορά την "τελική λύση" του εβραϊκού ζητήματος στο Τρίτο Ράιχ: Αρκεί να παρατηρήσω τη μάζα των κερδοσκόπων, των απατεώνων και των ανθρώπων του υποκόσμου για να καταλάβω ότι αυτό δεν συνέβη ποτέ. Το προσκύνημα των Εβραίων που λαμβάνουν πληρωμές "επανορθώσεων" και οι εβραϊκές αποικίες στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική αποτελούν ζωντανή απόδειξη της ανύπαρκτης "τελικής λύσης". Δεν χρειάζεται να χάνουμε χρόνο μιλώντας γι' αυτό.

Υπάρχουν μάρτυρες κατά της "αεριοποίησης", αλλά καμία απόδειξη γι' αυτό. Ακόμη και οι εκθέσεις του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού περιγράφουν την ανθρώπινη μεταχείριση των Εβραίων. Αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι θα ξανακάνουμε ένα τέτοιο λάθος, θα πρέπει πραγματικά να μας θεωρήσει εμάς τους εθνικοσοσιαλιστές αδιόρθωτους.

Οι αντίπαλοί μας θα πλημμυρίσουν τον κόσμο - όπως έκαναν πριν από μισό αιώνα - με φράσεις για την ανθρωπότητα και τέτοιες ανοησίες. Αλλά ρωτώ αυτούς τους αντιπάλους: Πού ήταν η ανθρωπιά σας όταν ισοπεδώσατε ευρωπαϊκές πόλεις; Πού ήταν η ανθρωπιά σας όταν εκατομμύρια συμπατριώτες μας σφαγιάστηκαν από τις ασιατικές ορδές; Πού ήταν η ανθρωπιά σας όταν οι γυναίκες και τα παιδιά μας χάθηκαν κάτω από τις συμμαχικές βόμβες πυρός, όταν εκατοντάδες χιλιάδες κομματικοί σύντροφοι απήχθησαν, σακατεύτηκαν από ξυλοδαρμούς ή δολοφονήθηκαν; Ήταν όλα αυτά η έκφραση της ανθρωπιάς σας;

Αμέτρητοι Ευρωπαίοι υπέστησαν την ίδια μοίρα επειδή, ως πατριώτες και συνειδητοποιημένοι Ευρωπαίοι, συμμετείχαν στον αγώνα κατά του εβραιομπολσεβίκικου εχθρού. Τριακόσιες χιλιάδες Ιταλοί και εκατόν πενήντα χιλιάδες Γάλλοι δολοφονήθηκαν από εβραϊκά υποκινούμενους όχλους. Πολλοί φέρουν ακόμη τα σημάδια της κακομεταχείρισής τους.

Ανυπομονούμε να δούμε πώς αυτοί οι διεθνείς απόστολοι της "παγκόσμιας αδελφοσύνης" θα προσπαθήσουν να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους απέναντι στις κατηγορίες για τα κολοσσιαία εγκλήματά τους όταν τελικά δικαστούν. Ανεξάρτητα από τις φράσεις τους, αυτοί και η φυλή που κρύβεται πίσω τους δεν θα γλιτώσουν από τη μοίρα τους.

Μπορούν να είναι σίγουροι ότι, στην περίπτωση μας, αυτό δεν είναι απλώς μια φράση. Ο παγκόσμιος εβραϊσμός μπορεί να κατάφερε προσωρινά να μεθύσει από το αίμα των στρατιωτικά ηττημένων λαών, αλλά δεν κατάφερε να καταστρέψει την εθνικοσοσιαλιστική ιδέα. Ναι, ο Φύρερ έχει πέσει και τα έργα του κινήματος έχουν καεί και απαγορευτεί. Αλλά ο εθνικοσοσιαλισμός είναι ριζωμένος βαθιά μέσα στην ψυχή, έτοιμος να επιστρέψει στη ζωή. Ακόμη και αν ο Φύρερ είναι σωματικά νεκρός, το πνεύμα του είναι πολύ πιο ζωντανό. Ο Φύρερ της εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας είναι σήμερα μαζί μας, όχι σωματικά, αλλά μέσω της εθνικοσοσιαλιστικής ιδέας, την οποία ο ίδιος και μόνο ενσάρκωσε.

Μέσα από το σπουδαίο έργο του, το *Mein Kampf*, μέσα από τις ομιλίες και τα γραπτά του, ο Φύρερ μας έδωσε για πάντα την κοσμοθεωρία, το πολιτικό και στρατηγικό θεμέλιο πάνω στο οποίο πρέπει να δράσουμε.

Πολιτικά συστήματα εγκαθίστανται και ανατρέπονται. Οι πολιτικοί έρχονται και φεύγουν. Αλλά ο Führer και το έργο του θα παραμείνουν για πάντα στο μέλλον το θεμέλιο της ύπαρξης του γερμανικού λαού και του άριου κόσμου.

Η 30ή Απριλίου είναι η 47η επέτειος της ημερομηνίας κατά την οποία ο Φύρερ -προστατευόμενος από γερμανικά και ευρωπαϊκά στρατεύματα SS στο στρατιωτικά απελπισμένο Βερολίνο- υπαγόρευσε την τελική του διαθήκη και, μαζί με τη σύζυγό του, έφυγε από τη ζωή. Σήμερα, 47 χρόνια μετά, έχουμε στην κατοχή μας την πολιτική του διαθήκη, η οποία δείχνει τη σοφία και το όραμά του.

Τριάντα χρόνια αργότερα και σύμφωνα με τα δικά του λόγια, το εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα αναδύθηκε και πάλι. Το κίνημα αυτό, το οποίο μεταφέρεται από μια νέα γενιά, είναι έτοιμο να εκπληρώσει τη θέληση του Φύρερ. Στο όνομα και το πνεύμα του Führer μας, θα ξεπεράσουμε αυτό το καθεστώς μαριονέτας της "Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας" στην καρδιά της Ευρώπης. Θα οικοδομήσουμε ένα ιερό Τέταρτο Ράιχ της τιμής, της δόξας, του μεγαλείου και της Δικαιοσύνης και ως εκ τούτου θα εκπληρώσουμε τη θέληση του Φύρερ μας: τη λαμπρή ανάσταση του εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος.

Σου υποσχόμαστε, Αδόλφε Χίτλερ, αιώνια πίστη μέχρι θανάτου. Σου υποσχόμαστε, Φύρερ μας, να μην αναπαυθούμε ή να χαλαρώσουμε μέχρι να εκπληρωθεί η τελική σου θέληση. Εμείς οι Εθνικοσοσιαλιστές θα ακολουθήσουμε τις τελευταίες σου οδηγίες με φανατική αποφασιστικότητα και θα φέρουμε ενώπιόν της δικαιοσύνης τους ενόχους για το θάνατό σου και για το θάνατο

εκατομμυρίων Αρίων. Προτιμούμε να πεθάνουμε παρά να αθετήσουμε αυτόν τον όρκο.

Βλέπουμε τους εαυτούς μας αυτή την ώρα αλληλέγγυους με μια κοινότητα λεγεώνων εθνικοσοσιαλιστών όλων των εθνικοτήτων. Όλοι έχουν αναγνωρίσει: είτε ο Παγκόσμιος Εβραϊσμός επιτυγχάνει τον παγκόσμιο έλεγχο και όλοι οι Άριοι λαοί χάνονται είτε οι Άριοι λαοί εξαλείφουν τα εβραϊκά καθεστώτα τους. Αλλά εμείς που έχουμε τον Αδόλφο Χίτλερ ως Φύρερ μας δεν θα επιτρέψουμε να εξαλειφθούμε εθελοντικά χωρίς αγώνα! Ο γερμανικός λαός προτιμά να χαθεί παρά να γίνει λακές μιας διεθνούς συμμορίας απατεώνων! Ένας λαός που δεν είναι έτοιμος να υπερασπιστεί πάντα την ελευθερία του ή να την ξανακερδίσει, έχει χάσει το δικαίωμα της ύπαρξής του!

Ο Φύρερ δεν άφησε ποτέ καμία αμφιβολία ότι ο αγώνας με τον Παγκόσμιο Εβραϊσμό είναι ένας αγώνας για την ύπαρξη, για τη ζωή. Μέσα από τα ερείπια των πόλεων μας, το κίνημα του Αδόλφου Χίτλερ ανανέωσε τον αγώνα για τη γερμανική ελευθερία, για την ευρωπαϊκή ενότητα και για την άρια κοινότητα των λαών. Τα επόμενα χρόνια θα φέρουν την απόφαση.

Αλλά για ένα πράγμα μπορούν να είναι σίγουροι φίλοι και εχθροί. Δεν θα συνθηκολογήσουμε. Αυτή η λέξη δεν υπάρχει για εμάς. Για μας είναι νίκη ή θάνατος. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Αν χαθούμε σε αυτόν τον αγώνα για την ελευθερία των εθνών, τότε οι τάξεις των εχθρών μας θα αραιώσουν πολύ.

Δεν γνωρίζουμε καμία παράδοση και καμία συνθηκολόγηση. Γνωρίζουμε μόνο την εκπλήρωση του καθήκοντος απέναντι στον Φύρερ, το Λαό και την Πατρίδα. Η ζωή και ο θάνατος του Φύρερ μας δίνουν το καθήκον της φανατικής υπακοής και της προσπάθειας για την εθνικοσοσιαλιστική ιδέα.

"Το έργο και η αποστολή του Χίτλερ αποτελούν ιερή κληρονομιά για τις μελλοντικές γενιές. Όσοι από εμάς είμαστε ακόμα ζωντανοί έχουμε καθήκον να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε". - Στρατηγός Στρατάρχης Schörner.

Αυτό το άρθρο του "Lieselotte" έχει μεταφραστεί και προσαρμοστεί από το άρθρο *Der 20. April* από το τεύχος Μαρτίου-Απριλίου 1978 (#25) του *NS Kampfruf*.



NS KAMPFRUF
KAMPFRUF DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITSPARTEI AUSLANDS- UND AUFGABENKAMERADEN

Number 128 Copyright 1973 24 April 2017 02:00

Der Kampf geht weiter !

Seitang habe nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung wieder da zu sein in der Weltgeschichte. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!
"Adolf Hitler von Deutschland, Vorkämpfer, Verteidiger und Verkörperung haben nicht anerkannt, das kein die gesamte Idee unserer hoch geliebten Führer Adolf Hitler zu entdecken."
Alle Nationalsozialisten sind weniger erfahrene Führer und Kameraden, sondern Schüler an Schüler an Kampf um die Erhaltung unserer weißen Völker.
Die Bewegung ist zwar wieder geworden, aber die Größe des historischen Völkern ist keine noch viel größer als in die Vergangenheit.
Die verantwortliche Gruppe ist aber nicht, das Volkstum - aber alle weißen Völker (V-) zu helfen. Seine Mittel sind Erziehung, Überwindung und Zusammenfassung.
Oh "Jude" oder "Negro", ob in "Wahlkampf" oder im "Staatsschutz", ob im "Propagandakrieg" bewaffnet oder auf einem Schlachtfeld andere Art. Jeder Nationalsozialist hat seine Pflicht!
Hail Hitler!
Gottard Lauth



TROTZ VERBOT NICHT TOT!



Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων
www.nsdapao.org
#1005 19.04.2022 (133)

NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Εμπρόσθια αναφορά
Συνέντευξη με τη Molly
Τρίτο μέρος

NSK: Τα τρέχοντα έργα σας είναι προσωρινά φιλοσοφικά και σχετίζονται με την τέχνη.

Παραγγίλτε τις απόψεις σας σχετικά με τον αντικτύπο αυτών των θεμάτων στην πολιτική.

Molly: Χίτλερ και ο Στρατός της Αντίστασης (www.nsdapao.org/news/anti-fascist.com/truth.htm). Έργα φέρουν στις 21 σελίδες τώρα, και έχει πολλά ακόμα να είναι. Η μελέτη του II Παγκοσμίου Πολέμου είναι ένα απόλυτο ντροπιαστικό πληροφοριακό Αναζητήσιμη πληροφορία για ένα πρόγραμμα και βίντεο: άλλα δύο πρόγραμμα που πρέπει να αναζητήσετε: Λυσάνδρα λέγο σαν να είσαι αρχαιολόγος που ζητάει το θαμμένο παρόν. Ένα παρόν που θα προσηγορεύσει να μην έρθει στο φως.



the **NEW ORDER**
Number 176/179 Printed 1973 April 26, 2017 02:00

The Fight Goes On !

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.
Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defamation have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.
All National Socialists and other racially-aware citizens and racial kinemen fight side by side for the preservation of our White folk.
The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.
The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. He means to wipe White immigration, culture, education, and race-mixing.
Whether "Jude" or "Negro", whether in election battle or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind every National Socialist must do his duty!
Hail Hitler!
Gottard Lauth



TROTZ VERBOT NICHT TOT!

Το NSDAP/AO είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο Προμηθευτής εθνικοσοσιαλιστικής προπαγάνδας!

Έντυπα και διαδικτυακά περιοδικά σε πολλές γλώσσες
Εκατοντάδες βιβλία σε πολλές γλώσσες
Εκατοντάδες ιστοσελίδες σε πολλές γλώσσες



BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO
Fight Back!



nsdapao.org
Contact us to find out how YOU can help!